



SOS Verlaten Kinderen

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE

Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België



VANUIT BRAZILIË
VRAAGT HET
« SINTE RITA DE
CASSIA CENTRUM »
OPNIEUW ONZE HULP

Het "Centrum Sinte Rita van Cassia" te Lins op 450 km ten Westen van São Paulo in de staat São Paulo, is een opvangcentrum dat zich reeds een dertigtal jaar inzet voor kinderen die zonder die instelling nooit enige warmte of begeleiding zouden kennen in hun jonge leven. Onze maatschappij zet die kinderen wel op de wereld maar ze kijkt er verder niet naar om.

Dit centrum kent u reeds want een tweetal jaar geleden hebben wij u hiermee kennis laten maken en heeft u toen reeds financieel gesteund.

Het is onder impuls van een religieuze, Zuster Isaura, dat deze actie is ontstaan.

Zij stelde zich een dubbel doel. In de eerste plaats organiseerde zij de opname en het ten laste nemen van kinderen waar, noch hun familie, noch de maatschappij, naar omkeken. In de tweede plaats zette zij zich in om werk te vinden voor de moeders van die kinderen, zodanig dat zij wat geld konden verdienen voor hun gezin.

Rondom de parochie Sinte Rita groeide dan deze actie stilaan uit en dank zij haar ontstond er in Lins in 1999, op een terrein en in de lokalen die haar aangeboden werden door de parochie, een zeer bescheiden Opvoedkundig Centrum. De zaak

VANUIT BRAZILIË VRAAGT HET « SINTE RITA DE



breidde steeds maar uit en het beheer van de zaak werd steeds maar zwaarder. De gemeente Lins geeft nu een subsidie van € 0,70 per kind en per dag.

U zal zich herinneren dat we twee jaar geleden een oproep deden voor dit Centrum. Toen hebben we hen door uw giften, na aftrek van alle kosten en dus zuiver, de som van € 6 788 kunnen overmaken : er werden daarmee zaken voor de keuken en voor de wasserij aangekocht en het secretariaat uitgerust.

Voor het ogenblik zijn er een veertigtal kinderen tussen 3 en 5 jaar in het centrum opgenomen. Zie hier wat de voorzitter van de VZW, Anna Maria Beozzo Junqueira, ons schrijft.

“ Er is een vrij lange lijst van baby’s en heel kleine kinderen die we wel zouden willen opnemen maar door gebrek aan plaats en middelen het niet kunnen. Wij zouden dus in 2012 een KINDERBEWAARPLAATS

voor kinderen van 3 maand tot 3 jaar willen bouwen. Daarom willen we een 90 m² aan zalen die aan de inmiddels verschenen wettelijke voorschriften zullen moeten voldoen, bijbouwen.

“ Dat zou dan een uitgave worden van € 16 411 (aan materialen : € 12 050 en aan werkuren : € 4 316).

“ Eens te meer komen wij uw hulp vragen en opnieuw zijn wij in de overtuiging dat we zullen verhoord worden.

“ In naam van de leden van onze VZW, van de kinderen en van hun ouders, bedanken wij de milde schenkers van de SOS Verlaten Kinderen voor de hulp die we reeds hebben gekregen. Wij zijn gelukkig opnieuw te mogen rekenen op uw hulp en financiële steun en wij danken u nu reeds allen bij voorbaat. Het is dank zij de medewerking van personen zoals u dat onze medewerkers en onze vrijwilligers de moed blijven vinden om zich hier volledig belangeloos verder in te zetten voor ons centrum.

“Met dankbaarheid vervuld en ons verder door u gesteund voelend, vragen wij onze Heer dat Hij u allen zou zegenen als dank voor de vreugde en de goede hulp die wij van u reeds hebben ontvangen. Aan allen die reeds meegewerkt hebben aan ons project en aan allen die in de toekomst nog zullen meewerken, bieden wij onze wensen van vrede en goede gezondheid aan.

“Bij voorbaat muito obrigado (hartelijk dank) ”.

Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be

CASSIA CENTRUM » OPNIEUW ONZE HULP

Dit is het paradox van een land als Brazilië. Enerzijds een land waar de economie zich zo snel ontwikkelt dat het straks een wereldmacht is en nu reeds opduikt in de lijst van de grootste uitvoerders van koffie, van suiker, van pluimvee, van rundvlees, van sinaasappelsap, en reeds de grootste uitvoerder ter wereld is van soja, van goud en van verschillende andere mineralen. Kortom, het land is zich een enorme rijkdom aan het opbouwen.

En anderzijds een land waar nog altijd een groot deel van zijn bevolking leeft in grote armoede; plaatselijk zelfs nog in mensonterende omstandigheden.

Daarentegen organiseert Brazilië in 2014 het Wereldvoetbal en ontvangt Rio in 2016 de Olympische Spelen. Oud-President Lula, die het anders toch goed voor had met zijn onderdanen, maakte er een punt van eer van dat zijn land geld kon uitlenen aan het Internationaal Muntfonds. *“ En geld kunnen uitlenen aan het Internationaal Muntfonds, is dan toch wel de allerhoogste max ! ”*



Onze correspondenten in Brazilië zijn :

- Anna Maria Beozzo Junqueira, Présidente de l'ASBL.
- Lucia Helena Gonçalves, 1^{ère} Trésorière.

Onze contactpersoon in België is :

- L'abbé Hugo d'Ans,
Rue Fusch , 56 - 4000 LIEGE
GSM : 32(0)471/497068

- Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
- Wenst U regelmatig hulp te verleren en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand formulier voor een permanente opdracht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of (naar keuze).

van mijn rekening n°-.....-.....

overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas, met rekening n° BE96 0001 4228 9805.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam : Voornaam :

Straat : Nr :

Postnummer : Gemeente :

Datum : Handtekening :

