



SOS Verlaten Kinderen

Vereniging gesticht door André MOTTE DIT FALISSE

Maatschappelijke zetel : Rue de Tilleur, 54 - 4420 Saint-Nicolas - België



HET VRIJWILLIGERSWERK ONDERSTEUNEN IN INDIA: NILA ILLAM, HET «HUIS VAN DE MAAN» EN DE KRIBBEN VAN PONDICHERY

(Vervolg op pagina 2)

De leden van de raad van bestuur van de vzw SOS Verlaten Kinderen danken u voor uw hulp en samenwerking in de verschillende projecten die we in 2014 ondersteund hebben.

Uw schenkingen, tijdens dit jaar, zijn van een waardevolle hulp geweest.

- In Tanzania: drie actieve zorgcentra tegen aids en ondervoeding in Arusha, Iringa en Masanga.
- In het ziekenhuis Sendwe Lubumbashi, hulp aan de armen.
- In Guatemala, in het dorpje Cruz de Charma te Jocotan: hulp voor de wederopbouw van de getroffen woningen.
- In DR Congo, de parochie van Lukunga de Heilige familie/Gungu, afwerking van een eredienst center, geletterdheid en ontwikkeling van de gemeenschap.

- In Burundi: ondersteuning "Coalition" vereniging voor "la Lumière COLUBU" voor de scholing van de kinderen slachtoffers van oorlog en onzekere situatie.

- In DR Congo, in het dorp Nkondo: steun voor de bouw van een gebouw van 3 klassen voor de basisschool St. Odile.

Dankzij uw steun kunnen we, via onze krant, verder gaan om zoveel mogelijk mensen gevoelig te maken over de situaties van de meest kansarme kinderen op onze planeet. Wij hopen dat ze de kans krijgen voor een beetje gelukkiger leven.

Voor hen, zeggen we **DANK U** voor uw trouw en voor uw vrijgevigheid.

HET VRIJWILLIGERSWERK ONDERSTEUNEN IN INDIA:



Beste vrienden van SOS Verlaten Kinderen,

Het vrijwilligerswerk in India is al prachtig door u ondersteund. Het was in 2004, na de Tsunami, en in juni-juli 2013; jullie hebben vrijgevig geantwoord (meer dan € 4 000,00) voor een oproep voor onze bejaardentehuis geïntegreerd aan de gemeenschap van de kinderen.

Onze oproep, deze keer, betreft de jongeren.

Onze vereniging, in België en in Frankrijk sponsort 1300 kinderen. De website www.volontariat-inde.org bevat alle informatie die u hierom kan interesseren.

Maar sponsoring bedekt niet alle behoeften, en een boost kan echt waardevolle projecten ondersteunen. Wij gaan u twee van deze projecten beschrijven: NILA ILLAM en de kribben.

NILA ILLAM HET "HUIS VAN DE MAAN", IS EEN OPVANG STRUCTUUR MET HUISVESTING IN DE BOERDERIJ

Op 15 km afstand van PONDICHERY, bevindt zich de boerderij TUTTI-PAKAIVI. Deze boerderij heeft zich geleidelijk ontwikkeld met gronden aangeboden door de regering van PONDICHERY.

Deze gronden, bevatten zout en zijn niet geschikt voor de teelt. Ze zijn geleidelijk verbeterd dankzij een hardnekkig werk, filaos plantages (kleine dunne snelgroeïende bomen en uitstekende meststoffen), en ook door het graven van twee diepe putten dankzij schenkingen van de Europese Gemeenschap.

Momenteel, draait de boerderij en de kinderen voeden zich met melk, rijst, fruit, groenten en gevogelte. Een kleine opbrengst is mogelijk met het verkoop van de gevogelte.

Zeventig kinderen wonen daar, in groepen, in kleine stiefgezinnen, met als bazin een «opberg moeder» die ook de onzekerheid van het leven op straat heeft gekend.

De kinderen komen daar terecht voor verschillende redenen.

Sommige werden aan vrijwilligers toevertrouwd door zigeuners ("KURAVAS") om hen een beter leven en een regelmatig onderwijs te geven. De Kuravas hebben geen voedselzekerheid, heel slechte woon- en hygiëne omstandigheden en ze verplaatsen zich constant. Kinderen zien regelmatig hun ouders, vooral tijdens de vakanties en een vertrouwensrelatie bindt zich tussen vrijwilligers en deze families.

Veel kinderen komen daar verlaten door hun ouders, of verloren... en het kost tijd om een gezin, om banden opnieuw te bouwen.

Anderen hebben beide ouders verloren of een van de twee, en de overlevende ouder kan er niet voor zorgen door alcoholproblemen, geestelijke gezondheid of de gevangenis.

Sommige kinderen hebben ook ernstige lichamelijke of geestelijke gezondheidsproblemen. Hun families kan er niet voor zorgen. Een dag op de boerderij, een bezoek aan de kleine huisjes, studeren met de kinderen als ze terug van school komen, hun maaltijd delen, de oudsten bewonderen die de jongeren trainen tijdens een yoga-sessie op zaterdagochtend,... zal je hart opwarmen; stralende glimlach, het enthousiasme en vrolijkheid van spontane spellen, en tegelijkertijd de aandacht die de kinderen zich kunnen getuigen geven ons grote vreugde en doen ons beseffen hoe het leven terug kan opspringen. Men ontdekt ook hoe de kinderen hun afhankelijkheid kunnen ontwikkelen, alsook ze heel jong zijn.

Natuurlijk, er is werk, veel tasten, men moet de moeders helpen die niet onmiddellijk bevoegd zijn, die soms overweldigd zijn door de moeilijkheden van de kinderen. Niets is stabiel, kinderen rennen weg, in de hoop een ouder te vinden... de boeren moeten ook de relaties beheren met al die jongeren die aanvraag hebben voor liefde...

**Bezoek onze website :
www.sosenfantsabandonnes.be**

HET "HUIS VAN DE MAAN" EN DE KRIBBEN VAN PONDICHERY

De kribben bevinden zich in drie gebieden van PONDICHERY.

In totaal zijn er 120 kinderen, één verantwoordelijke, 6 leraressen en 9 assistenten.

Het is een juweel van het vrijwilligerswerk. Inderdaad, de families hebben een betere toekomst indien de moeder een job kan vinden. Ze ondersteunen zeer jonge kinderen, zorgen voor hun gezondheid en geven een opleiding dat het leven op de straat niet mogelijk is.

De sponsoring betaalt een groot deel van de acties voor de families en de kinderen en de lonen van de opvoeders. Het vrijwilligerswerk ondervindt momenteel moeilijkheden om alle salarissen van de opvoeders te betalen.

Het jaarsalaris, en de bijdrage voor het pensioen voor een kribbeonderwijzeres, kost aan het Vrijwilligerswerk ongeveer Rs 100000 [€ 1300], voor een assistent gemiddeld Rs 60000 € 780].

Terwijl een gesponsord kind, die in de familie blijft, kan ondersteund worden met een bedrag van ongeveer 22 € (1 760 rps) per maand, een kind in NILA ILLAM, volledig afhankelijk van het Vrijwilligerswerk en met dezelfde voordelen als de andere gesponsorde kinderen (gezondheid, onderwijs, begeleiding, buitenschoolse activiteiten) heeft het dubbel nodig, € 44 per maand. Dus een totaal van 3000 € / maand voor 70 kinderen.



Vrijwilligerswerk heeft tot nu toe altijd geantwoord op de tegengekomen behoeften met het aanvaarden van financiële onzekerheden. Donaties laten ons elke keer een beetje opblazen en nieuwe uitdagingen aanpakken. Dank u om erin te geloven en ons te ondersteunen.

Met dankbaarheid voor de Vrijwilligers teams in India, te PONDICHERY en in België.

Dominique MARLIERE
Voorzitter

PRIJS BEHOEFTES

1 kribbeonderwijzeres per jaar	1 300 €
1 assistent per jaar	780 €
1 inwonend kind per jaar (44 € / maand)	528 €
TOTAAL PER JAAR voor 70 kinderen, 6 leraren en 9 assistenten	51 780 €

Opgelet ! Betreffende het fiscale attest : om aan de eisen van het Ministerie van Financiën te voldoen, zijn wij verplicht om uw BTW nummer aan te duiden voor een gave gedaan door een moreel persoon en de voornaam voor een gave afkomstig van een fysieke persoon (en de jonge meisjesnaam voor een vrouwelijke gever).

Wij danken U bij voorbaat om ons deze presiese gegevens mee te delen zodat we onze fichiers bij kunnen houden.

- Wenst U ons per testament een schenking te doen, kan U ons bureel contacteren of langs de Notaris van Uw keuze.
- Wenst U regelmatig hulp te verlenen en handschriftelijke betalingen te vermijden, nodigen wij U uit om het onderstaand formulier voor een permanente opdacht aan Uw bankmaatschappij af te leveren :

Wilt U maandelijks de som van 5€ - 10€ - 20€ of (naar keuze).

van mijn rekening n°-.....-.....

overmaken ten voordele van S.O.S. Verlaten Kinderen rue de Tilleur n°54 à 4420 Saint-Nicolas,
met rekening n° BE96 0001 4228 9805.

Ik beschik over het recht om op eender welk moment deze opdracht te annuleren of te veranderen.

Mijn coördinaten :

Naam : Voornaam :

Straat : Nr :

Postnummer : Gemeente :

Datum : Handtekening :

